

op 't Kerkepad



Gemeenteblad van de
Christelijke Gereformeerde Kerk
van Biezellinge





Van de redactie.....

AVONDMAAL

Leg Heer, Uw hand op mijn gevouwen handen
en buig U vol van liefde over mij;
ontsteek Uw vuur in mij en laat het branden,
opdat 'k een bron van licht en warmte zij.
Toon mij het teken van Uw diepe wonden
wanneer ik U herken in 't breken van het brood;
denk aan Uw liefde, denk niet aan mijn zonden,
en wees voortaan mijn gast, mijn disgenoot.
Reik mij de beker, ook al zult Gij weten
dat ik U in mijn angst verlooch'nen zal,
en dat ik mijn belofte zal vergeten
dat ik U zeker nooit verlaten zal.
Blijf bij mij, Heer, de avond is gekomen,
kom in mijn huis en sluit de deuren dicht:
want Gij alleen kunt mij doen veilig wonen,
en waar Gij zijt, is zelfs de nacht nog licht.

Nel Benschop

De kopij voor de maanden juli en augustus graag voor 23 juni a.s.
mailen naar kerkepad@cgk-biezeling.nl

Overdenking

IN AFHANKELIJKHEID BROOD ETEN

Hij liet u het manna eten om u te laten weten dat de mens eet uit alles wat uit de mond van de HEERE komt (Deut 8:3)

In het begin van dit hoofdstuk bindt Mozes het volk twee zaken op het hart: 'Onderhoud nauwgezet de geboden en de Heere zal u daarom belonen met de gaven van Zijn verbond.' Het tweede is: 'Denk terug aan de woestijnreis die u hebt afgelegd,' Tijdens die reis heeft God het volk voortdurend beproefd. Ze moesten Hem vertrouwen en ze kregen manna uit de hemel. Dat plaatste hen in een positie van afhankelijkheid. Het moest hen tot de erkenning brengen dat de mens niet alleen eet van brood dat door menselijke arbeid verkregen was. Ze moesten leren vertrouwen dat God voor eten zou zorgen, zelfs op een bovennatuurlijke wijze. Dit is geen gemakkelijke les. We hebben te werken voor onze dagelijkse levensbehoefte, maar uiteindelijk is het God, Die geeft. Dit te weten en daarop te vertrouwen helpt ons zelfs door tijden van beproeving heen.

U mag niet het rund of het schaap van uw broeder zien als ze afgedwaald zijn en u vervolgens aan uw plicht onttrekken (Deut 22:1)

Hoe hebben we om te gaan met het eigendom van onze broeder? Heel helder beschrijft Mozes de situaties. Als wij iets vinden wat van onze broeder is, moeten we alles doen om het terug te bezorgen. Als onze broeder ver weg woont, bewaar je het eigendom bij je thuis, totdat hij langskomt. Dan kun je het teruggeven. Het punt dat Mozes wil maken is dat het ons moeite mag kosten om ervoor te zorgen dat onze broeder zijn eigendom terugkrijgt. Het kan zelfs zijn dat onze broeder niet goed op zijn eigendom gepast heeft, dat het zijn eigen schuld is dat hij het kwijt is.

Dan nog rust op ons de taak het terug te bezorgen. Het gaat hier maar niet om een wettische gehoorzaamheid van regels. Het gaat erom dat liefde voor God en onze naaste onze drijfveer is.

Dhr. W. Büdgen





Kerkdiensten

(Onder voorbehoud)

30 mei	10:00 uur 17:00 uur Collecte	Ds. A.G.M. Weststrate – jaarthema slot Ds. E.B. Renkema, Middelburg Emeritikas
06 juni	10:00 uur 17:00 uur Collecte	Kand. J.A. de Kok, Voorthuizen – Voorber. H.A. Ds. J.P. Rozema, Goes Kerk en diaconie
13 juni	10:00 uur 17:00 uur Collecte	Ds. A.G.M. Weststrate – Viering H.A. Ds. A.G.M. Weststrate – Viering H.A. Avondmaalscollecte
20 juni	10:00 uur 17:00 uur Collecte	Ds. A.G.M. Weststrate – Viering H.A. Ds. A.G.M. Weststrate – Viering H.A. + Nabetrachting Avondmaalscollecte
27 juni	10:00 uur 17:00 uur Collecte	Ds. A.G.M. Weststrate Ds. M.M. van Campen, N.H.K. Goes Emeritikas
04 juli	10:00 uur 17:00 uur Collecte	Ds. A.D. Fokkema, Kerkwerve Ds. J. van Langevelde, Zierikzee Evangelisatie

Verjaardagen

06 juni	71 jaar	Zr. A.G. Hovestadt-Visser Steeweg 40 4401 AR Yerseke
14 juni	73 jaar	Br. P. Hoogesteger Dijkwelseweg 36 4421 PP Kapelle
27 juni	87 jaar	Zr. J. Witte-Klossterman Vijverdwardsstraat 11 4401 EV Yerseke



Agenda

Datum	Activiteit
01 juni	Kerkenraadsvergadering
06 juli	Kerkenraadsvergadering

Pastoralia

Intussen mogen we weer met vijftig mensen in kerk samenkomen. Als de landelijke ontwikkelingen zo positief blijven, hopen we de komende tijd ook kerkelijk verder maatregelen te kunnen gaan verruimen. Intussen roepen we ieder die nog thuis meeluistert op, om het comfort van de bank te verruilen voor de blijdschap van de onderlinge ontmoeting in de kerk. Oftewel: geef je weer op voor de zondagse erediensten. De crèche is weer gestart, de kindernevendienst treft daartoe voorbereidingen. Nu het weer kan, voldoet het fysiek samenkomen meer aan Gods bedoeling met ons gemeentezijn, dan het ieder apart thuis beluisteren van de dienst. Hopelijk kunnen we elkaar dat drempeltje weer overhelpen...

-Enige tijd terug werd de Heilige Doop bediend aan Saar de Hond en Thijs Schouten. Prachtig om mee te maken als ouders, familie en als gemeente. Extra bijzonder was het dat Matthijs slechts enkele weken eerder een open-hart-operatie onderging, maar toch reeds voldoende kracht ontving om deze dienst mee te kunnen maken. We feliciteren de beide ouderparen en wensen hen van harte Gods onmisbare zegen toe in hun gezin!

-Onlangs zijn de brs. Gerardo de Hond, Jankees Hoogesteger en Jan de Kok op de meest eervolle wijze van hun ambt ontheven. In hun plaats mochten de brs. Dick Hage (diaken, wijk 2), Wim de Koster (ouderling, wijk 4) en André Walhout (ouderling, wijk 6) bevestigd worden. We willen alle betrokken danken voor hun bereidheid zich in te zetten, samen met hun gezinnen; bovenal bidden we voor hen (evenals voor de hele kerkenraad en de gemeente) en danken de Koning van de Kerk.

-We kijken terug op gezegende Pinksterdiensten. Na de morgendienst hebben samen buiten een lied gezongen, dat was genieten! Zo leven en werken we weer biddend toe naar het 'oude normaal'. 's Middags mochten vijf leden van de gemeente belijdenis van hun geloof afleggen: John van Belzen, Jantine Caljouw-Minnaard, Harm Dekker, Rhodé Joosse en Collin Tolhoek. We feliciteren hen van harte en wensen hen Gods zegen toe. Samen met hun ouders voelen we ons met dankbaarheid vervuld voor deze gouden momenten.

Moge de Heere hen sterken ín, en bewaren bíj, de Goede Strijd des geloofs! Verderop in deze uitgave treft u ook de getuigenissen aan die ze hebben opgeschreven voor de gemeente.

-Binnenkort hopen we weer het Heilig Avondmaal te vieren. Vergelijkbaar met hoe we dat afgelopen najaar organiseerden, alleen dan nu met 50 personen tegelijk. Nadere info volgt Dv via de gemeentemail (en anders via uw wijkteam). Bij de voorbereidingsdienst kan ik helaas niet zelf aanwezig zijn. In verband met ernstige ziekte bij de opa van een te dopen kindje uit mijn eerste gemeente, ben ik verzocht daar met enige spoed een zondag voor te gaan en het kleintje te dopen. Daar wilde ik graag aan voldoen. Kandidaat de Kok hoopt hier dan 's morgens voor te gaan en met ons vanuit Gods Woord vooruit te blikken op het te vieren Heilig Avondmaal.

-Gedurende de meivakantie, overleden op één dag (29 april jl.) twee zusters van de gemeente: zr. Ina Slabbekoorn en zr. Vlot -van Gent. We zullen hen missen! Maar ze hebben een goede ruil gemaakt, zoals iemand eens zei....

Zr. Ina Slabbekoorn was al lange tijd lid van onze gemeente. Hoewel ze als zuster is opgeleid en het zorgen haar ook in het bloed zat, raakte ze na een ongeval arbeidsongeschikt. In alle eenvoud en opgewektheid vervolgde ze haar levensweg, ondanks diverse ongemakken die haar leven plaagden. De laatste jaren werd ze verzorgd in Pomona. Daar is ze overleden in de leeftijd van 80 jaar. Ze is begraven op 4 mei te Kapelle, na een dienst in de

Opstandingskerk. We mochten naar haar wens het Woord bedienen vanuit 1 Petrus 2: 4-5. Om in het beeld van deze tekst te blijven: wat een zegen als je niet op zand, maar op de Vaste Rots van het behoud mag bouwen. Dat mag ons en de familie vertroosten.

Zr. Vlot- van Gent verbleef de laatste jaren in de Cederhof, waar ze liefdevol verzorgd werd. Haar gezicht zal niet bij iedereen bekend zijn, omdat ze, na haar verhuizing richting Zeeland, slechts enkele jaren in ons midden gekerkt heeft, voor de dementie dit onmogelijk maakte. Omdat haar man begraven ligt in Den Haag, is onze zuster daar ook begraven, in besloten kring op 6 mei jl.. Omdat de gemeente hiervan niets kon meebeleven, zal ik een stukje van de overdenking die ik bij het graf mocht uitspreken voor de familie, onder de Pastoralia plaatsen.

Zullen we de rouwdragende families in onze gebeden gedenken? Ook voor hen onder ons die verdriet en gemis kennen mogen we de Hemelse Trooster aanroepen om Zijn bijstand!

Op 11 juni hopen we een dienst van Woord en gebed te houden waarin we willen danken voor het leven van onze br. Jos de Koeijer, die vorig voorjaar overleed. Zr. Matty en de kinderen zijn hier het afgelopen jaar uiteraard veel mee bezig geweest. Het zal goed zijn dit moment nu eindelijk samen te beleven, al zal de (beperkte) groep in de kerk op uitnodiging aanwezig zijn; maar allen kunnen online meekijken. We bidden om Gods zegen voor ons allen.

-Bij br. Kees van der Burght is asbest in de longen aangetroffen. Over het hoe en wat blijft enige onzekerheid. Een definitieve diagnose is namelijk niet te stellen zonder zeer belastend onderzoek, terwijl het geen behandelmogelijkheden oplevert. Te genezen is deze aandoening namelijk niet. Wel levert de ziekte helaas weinig energie en erg veel pijn op. Voor dat laatste is zware medicatie beschikbaar, maar die brengt dan ook weer bijwerkingen met zich mee. We weten niet wat de nabije toekomst zal brengen (in juni volgt DV een nieuwe scan, om de ontwikkelingen te monitoren). Ondanks deze heftige berichten mogen Kees en Ika zichzelf, elkaar en hun situatie in Gods hand weten. Dat geeft een bijzondere rust en houvast. Wel zijn er natuurlijk zorgen over hoe alles zal gaan in de toekomst. Staan we biddend om hen en hun dierbaren heen?

-Zr Francien Burgers is verhuisd naar een zorginstelling te Sommelsdijk. Hier wachtte ze al geruime tijd op. Ze is daar dichterbij familie en de zorg die geboden wordt, lijkt nog meer op haar situatie toegesneden. Intussen is het toch wel een eenzame gang voor onze zuster, die overigens kerkelijk over hoopt te gaan naar de Hervormde gemeente te Sommelsdijk. Zullen we haar in het gebed niet vergeten? Een kaartje ter bemoediging zal haar ook zeker opbeuren. Haar adres is:
Francien Burgers, Sjaloom Zorg, de Stove (kamer 2)
Stoofhoek 2
3245 XR Sommelsdijk

-Br. Dave v Hekke werd in het ziekenhuis opgenomen na een infectie. Met de juiste medicatie kwam de situatie weer onder controle en mocht hij naar huis terugkeren. Hij voelt zich weer stukken beter! Daar zijn we de Heere samen met Dave en Elly dankbaar voor!

-Br. August Slabbekoorn gaat qua gezondheid achteruit. Onlangs was hij zo in de war en versuft dat hij in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Het bleek een tekort aan bepaalde stoffen te zijn. Na onderzoek en behandeling knapte hij op. Hij is nu voor een herstelopname overgebracht naar Ter Valcke in Goes. Ook hij kan ons gebed en meeleven gebruiken.

-Br. Egbert en zr. Natasja Nieuwdorp mochten onlangs gedenken 25 jaar getrouwd te zijn. Een gelukkige mijlpaal! We hebben de Heere daar samen met hun kinderen (Julian, Jordy en Melanie) en de verdere familie voor gedankt. We bidden om Gods voortgaande zegen!

-Br. Ticheler mocht onlangs zijn 90^e verjaardag vieren. We hebben daar ook samen voor gedankt: dankbaar voor Gods bewaring tot hiertoe en ook voor de fijne dag die hij mocht beleven. We leggen Zijn leven voor de toekomst van harte in Gods trouwe Vaderhanden neer.

-Zr. Marina Meulpolder verjaarde ook en genoot bijzonder van alle blijken van meeleven die ze vanuit de gemeente mocht ontvangen. Dat heeft haar gesterkt! Dat was/is extra welkom omdat ze zich de afgelopen weken bepaald niet in orde voelt. Ook had ze opnieuw enkele vervelende behandelingen te ondergaan, waaronder één aan haar oren in het ziekenhuis. Zo heeft ze heel wat tegenslagen te verduren! We bidden samen om beterschap en de zegenrijke kracht van Gods Nabijheid.

-Zr. Janine van de Ploeg en br. Johannes Prins zijn in het huwelijk getreden. Gelukkig konden de dienst en de nodige feestelijkheden gehouden worden. We feliciteren hen van harte en wensen hen Gods zegen toe op hun verdere levensweg.

Voorlopig wonen ze even in het midden van het land; na de zomer hopen ze samen naar Zeeland te komen. Een mooiere plek om te wonen is er niet, toch?

-Er is nieuws vanuit de regio te melden. De classis kwam samen voor het vervolg van de voorjaarsvergadering. Ditmaal in Zaamslag, omdat kandidaat Buth, die het beroep van Zaamslag aangenomen heeft, kerkelijk geëxamineerd diende te worden, wat een taak voor de classis is. Dit mocht hij met goed gevolg afleggen. We feliciteren hem, samen met zijn vrouw en kinderen; en uiteraard evenzeer de gemeente en kerkenraad van Zaamslag. Hij Die roept, is getrouw, Hij zal het ook doen...

In de GKv te Goes, vacant sinds het emeritaat van ds Trimp, werd een nieuwe predikant bevestigd in de persoon van ds. de Rijke. Ook hier bidden we alle betrokkenen van harte Gods zegen toe.

-Zullen we ook hen blijven noemen in onze gebeden die door hun gezondheid (bv. chronische ziekte en/of ouderdom), meer dan anderen aan huis gebonden zijn? Ze hebben niet de mogelijkheid de kerkdiensten fysiek te bezoeken, wanneer dat voor anderen wel weer kan, al zouden ze dat wellicht zeer wensen. We denken aan Br. en Zr. v/d Burght- van Eijk, Zr. v/d Guchte, Zr. Marina Meulpolder, Zr. Minderhoud-Begthel, Br. en zr. Nieuwdorp (Bruëlisstraat), Zr. Slabbekoorn-Balkenende, Zr. de Snaijer-Keizer en Br. Ticheler. De Heere zegene hen vanuit Sion (Ps. 134)!

Een warme groet en zegenwens vanuit de pastorie,
Ds. Arnout Weststrate

Bij het graf van zr. Vlot- van Gent

Persoonlijk kende ik jullie moeder/oma alleen de laatste tien jaar van haar leven. Ze staat in onze gemeente bekend als "die statige mevrouw", want dat was ze. Rijzig, voorkomend, belangstellend, wilskrachtig. Gevormd in een tijd en ook door een tijd die niet de makkelijkste was, tot een markant persoon. De laatste jaren waren opnieuw zeker niet makkelijk. En nu is ze is afgelopen week ontslapen in goede vrede op de leeftijd van 95 jaar. Ze mag vandaag verenigd worden met haar echtgenoot Willem, die haar en jullie al zoveel jaren eerder ontvallen is.

We zeggen dan wel eens: rust in vrede. Ik geloof dat ze dat ook wérkelijk mag doen. Laten we een moment stil staan bij de woorden die Jezus zélf hierover sprak (woorden die ook op de rouwkaart staan), in Mattheus 11: 28: *'Kom allen tot Mij die vermoeid en belast zijt en Ik zal u rust geven...'*

Deze uitnodigende woorden kunnen een ieder aanspreken: wie zoekt geen rust in deze drukke tijd? Alleen... waar vind je die? En als je die vindt, ben je het soms zó ook weer kwijt! Over welke rust gaat het in de woorden van de Heere Jezus?

-De context van de woorden die Jezus toen sprak, was een ontmoeting met mensen die opgejaagd waren, niet door (hun geloof in) God, maar door wat mensen soms van religie maken. Wij kunnen het onszelf en elkaar soms zo moeilijk en zwaar maken... Het is alsof Jezus zegt: om de echte rust te vinden bij Mij, hoef je geen duizend stappen vooruit te zetten; één stap terug is genoeg! Dat is vaak een hele ontdekking. Terug naar Jezus! Hij geeft de rust.

-Rust in een dolgeworden wereld vol druk die we van alle kanten voelen, omdat we die onszelf en elkaar opleggen en omdat het leven zo vol onzekerheid en strijd is: Maar dankzij het geloof in Jezus mag je 'thuiskomen' bij God en je gedragen weten door de hemelse Vader. Een diepere rust bestaat niet.

-Rust ook voor onrustig geweten, dat zich schuldig voelt: Jezus droeg het kruis voor mensen die het anders zelf hadden moeten dragen. Dat is bevrijdend! Door wat Hij in mijn plaats deed mag ik me geborgen weten in Zijn liefde en genade. Zoals het gedicht op de kaart ook zegt: zelfs als alles op is, dát blijft bestaan!

-Je kunt bij de rust waar Jezus het over heeft ook denken aan rust voor een mens die lang leeft en veel strijd meemaakt. Wat kun je dat op den duur ook moe zijn! Maar een bekend lied zegt over Jezus: "Hij draagt u; ook uw kruis, brengt straks veilig u thuis. Zorgt dat alles hier meewerkt ten goede." Het perspectief dat Jezus opent, gaat nog verder dan dat van het eindeloos niets-meer-wetend-en-lijdend rusten in het graf. Hij opent het perspectief op de eeuwige rust, de rust in diepste zin van hemelse vrede.

Deze uitnodiging van Jezus is aan de ene kant heel algemeen: Alle mensen raken vermoeid en belast, iedereen heeft rust nodig. Tegelijk zijn Zijn woorden ook heel specifiek, als Hij zegt: Kom tot Mij, IK zal je rust geven. Ik geloof dat niemand anders de rust kan geven die Hij geeft!

Die wetenschap mag ons troosten voor wat betreft jullie moeder en oma. Deze rust heeft zij gevonden! Dat nodigt tegelijkertijd ook óns uit. Je hoeft niet gestorven te zijn om deze rust dan pas te ervaren. Die ware rust wil juist hier en nu beginnen, die biedt de Heere ook ons, hier en nu. Ik realiseer me: Dat geloven is een waagstuk, ook gelovigen zelf hebben het daar best wel eens moeilijk mee. Maar het is het waard! Mag ik jullie uitnodigen je te laten raken door deze gedachten en ze eens te overdenken? Weet, bij alles wat op jullie afkomt: er is een God Die hoort!

Getuigenissen belijdenisdienst

"Gods nooit loslatende hand is ieders redding. Ook voor mij. God heeft bij mijn geboorte en doop "ja" tegen mij gezegd. Vandaag mag ik voor God en de kerk "ja" zeggen. Ik dank God hiervoor!"
(John van Belzen)

"Ik heb het voorrecht gehad om op te groeien met het geloof en de kerk. In de afgelopen jaren heb ik mogen groeien in mijn persoonlijk geloof en mogen ervaren dat God er echt voor mij wil zijn en naast mij staat in de moeilijke maar ook goede tijden. Ik zeg vandaag "JA" tegen God omdat ik Hem lief heb en niet meer zonder Hem zou willen leven."
(Rhodé Joosse)

"Hallo ik ben Harm. Ik doe belijdenis van mijn geloof omdat ik bij Gods gemeente wil horen. Ik zie Zijn handen in mijn leven en in de mensen rondom mij. Ik ben dankbaar voor wat God in mijn leven doet en daarom doe ik belijdenis van mijn geloof."
(Harm Dekker)

"Ik ben blij dat ik belijdenis mag doen van mijn geloof. Als mens op zichzelf ben ik beperkt en daarin ligt gelijk mijn afhankelijkheid van God. Met mijn belijdenis bevestig ik dan ook dat ik me dat besef en me wil toewijden aan God en Zijn Kerk. God is het begin en einde, heeft alles aan ons gegeven, zelf Zijn eigen Zoon, en dus de reden dat ik in dankbaarheid kan leven."
(Collin Tolhoek)

“Vandaag mag ik belijden:

Ik kan niet zonder U, niet zonder Uw licht.

Want U bezit de wijsheid en het inzicht dat ik zo vaak nog mis.

Ik kan niet zonder U en daarom is mijn vraag:

Wilt U mij helpen? Geeft U mij kracht, wijsheid, volharding en liefde om Uw wil te doen.

Laat mij vol zijn van U, heel het leven dat voor me ligt,

Laat me sterk zijn als ik voor mijn taken sta.

Laat de keuzes die ik maak op Uw glorie zijn gericht.

Laat mij liefdevol zijn als Uw warmte wordt gemist.

Laat mijn daden spreken als een echt getuigenis.

Laat mij spreken met moed als Uw stem niet wordt gehoord.

laat mij zwijgen als de stilte meer zal spreken dan het woord.

laat mij wachten op U, ook als de stilte even duurt.

laat mij strijden als de zonde mij belaagt.

Waar ik ook ben, en wat ik ook doe, U bent altijd bij mij.

Laat mij elk moment weer inzien dat ik niets kan zonder U.”

(Jantine Caljouw)



Verslag van de kerkenraadsvergadering van 11 mei 2021

Opening en inleiding

Preses, ds. Weststrate, opent de vergadering en heet iedereen welkom. Een bijzonder woord van welkom richt hij tot de vijf belijdeniscatechisanten, waarna hij voorgaat in gebed.

Br. Blok leest 2 Timotheüs 2:1-10. In dit gedeelte worden we bemoedigd, maar ook gewaarschuwd om waakzaam te zijn. Als je de vijand herkent, is de strijd al half gewonnen. Belangrijk is het om je steeds weer te bepalen bij het feit dat Christus is opgewekt. Hij leeft!

Een goede bespreking volgt waarin erkend wordt dat het bewust leven als gelovige telkens weer nodig is. Onze aandacht wordt vaak opgeslokt door dagelijkse beslommeringen, maar we moeten ons richten op onze eeuwige bestemming. Alleen als de spelregels in acht worden genomen van de wedstrijd, ontvang je de krans. De smalle kerkenraadsvergadering is op D.V. 18 mei 2021. De inleiding wordt dan verzorgd door br. Zwemer. Op de brede kerkenraadvergadering van D.V. 1 juni 2021 zal de inleiding gehouden worden door br. Davidse.

Notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vergadering op 6 april 2021 worden overeenkomstig het concept vastgesteld en door preses en scriba ondertekend.

In- en uitgaande post

Diverse post is per mail of in de postmap onder de aandacht van de kerkenraadsleden gebracht. Overlijdensberichten zijn ontvangen van zr. Slabbekoorn en zr. Vlot-van Gent. Ook is een verhuisbericht ontvangen van zr. Burgers. Dit zal met de gemeentemail worden meegezonden.

Belijdeniscatechisanten

In kleinere groepjes gaan de catechisanten in gesprek met kerkenraadsleden.

De kerkenraad is blij en dankbaar dat na gehouden onderzoek toegelaten kunnen worden tot het doen van openbare belijdenis: John van Belzen, Jantine Caljouw, Harm Dekker, Rhodé Joesse en Collin Tolhoek. Preses feliciteert hen namens de kerkenraad en wenst hen Gods zegen toe.

Voor zover nog niet gedaan, wordt gevraagd om door te geven welke mentor zij willen ontvangen en om aan te geven op welke wijze zij zich in willen gaan zetten in de gemeente. De coördinator van de mentoren kan helpen een mentor te kiezen.

De belijdenisdienst zal plaatsvinden op D.V. zondag 23 mei in de middagdienst. Voor deze dienst zullen 50 personen worden uitgenodigd.

Vervolgens sluit preses dit deel van de vergadering met dankgebed en verlaten de catechisanten de vergadering.

De nieuwe werkwijze door gesprekken te voeren in kleine groepjes is zowel de catechisanten als de kerkenraadsleden goed bevallen. In elke groep dient minimaal 1 ouderling en 1 diaken aanwezig te zijn. De groepjes moeten niet te groot worden om echt van hart tot hart met elkaar te kunnen spreken.

Gemeentelijke aangelegenheden

Coronamaatregelen

Met ingang van Hemelvaartsdag zullen 50 gasten worden uitgenodigd voor de dienst. De crèche is inmiddels weer opgestart en na Pinksteren zal ook de Kindernevendienst (KND) weer gestart worden. Nadere informatie volgt via de gemeentemail.

De Commissie van Beheer (CvB) zal gevraagd worden of het op termijn ook mogelijk is dat kinderen van ouders die niet in de dienst aanwezig zijn, aan te melden voor de KND. Zien zij hiervoor ruimte, dan zal overlegd worden met de leiding van de KND of hiertegen bezwaren bestaan.

Het moderamen gaat overleggen met de CvB of een volgende verruiming mogelijkheid biedt tot bijv. het gezamenlijk zingen mét mondkapjes op van de slotzang. De deuren van de kerk staan dan toch al open en het biedt iets ruimte aan de wens om samen te zingen.

Viering Heilig Avondmaal

Op D.V. 6 juni hopen we de voorbereidingsdienst op het Heilig Avondmaal te houden. De Avondmaalsdiensten worden dan verspreid over de diensten op de zondagen van D.V. 13 en 20 juni. De viering zal plaatsvinden net als de vorige keer, met dien verstande dat er nu 50 gasten uitgenodigd kunnen worden. De scriba zal de handelwijze tijdig aan de gemeenteleden mailen.

Coalitie eenzaamheid

Zr. Ilonka Nieuwdorp zal namens onze kerk deel gaan nemen aan de coalitie eenzaamheid die is opgezet door Cederhof Welzijn. Bij deze coalitie hebben zich al diverse organisaties en kerken aangesloten. De ouderlingen en diakenen worden gevraagd om signalen van eenzaamheid met haar te delen.

Kascontrole

De kascontrole voor de kerk zal gebeuren door br. Peter Dingemanse en zr. Anita Weststrate. De controle voor de boeken van de diaconie zal gedaan worden door br. Davidse en br. Nieuwdorp. Zodra alle bescheiden gereed zijn, zullen ze net als vorig jaar aan de gemeenteleden gemaïld worden.

Diaconie

Het financiële jaarverslag van de diaconie is gereed.

De opbrengst van de collectes op de Biddag, Dankdag en de vakantiecollecte is 100% bestemd voor de kerk.

Kort voor de zegen zal aandacht gevraagd worden voor het geven van onze gaven in de collecte. In de kerk kan dat in de collectebussen in de hal en thuis via de link, QR code of overschrijving. Preses zal dit ook opnemen in de informatie voor de gastpredikanten.

Als iemand minimaal 1 nacht in het ziekenhuis heeft gelegen, verzorgt de diaconie na thuiskomst een bloemengroet of andere attentie.

Jeugdwerk

Gevraagd wordt namen door te geven van mensen die geschikt geacht worden om clubwerk e.d. te doen. Er zijn diverse vacatures voor clubwerk, maar ook voor catechese en in de jeugdraad.

Enkele leden van de jeugdraad willen het geluid van de jeugd in de kerkenraad versterken en opperen het idee van een jeugddiaken.

Het voorstel ter bespreking wordt afgewacht.

Men is bezig met vormgeving van het jeugdweekend.

Een gesprek met de jeugdraad en de kerkenraad over jeugd en gemeentezijn zal door de scriba ingepland worden.

Zorgen over diverse problemen bij de jeugd worden gedeeld.

Preses wenst de jeugdouderling wijsheid en zegen toe bij zijn werk.

Commissie van Beheer

De uitbreiding van het orgel start in de week van 17 mei.

De CvB wordt de naam doorgegeven van iemand die geschikt lijkt voor de ontstane vacature.

Zending en Evangelisatie

Er zijn geen mededelingen.

Zieken en ouderen

Vreugde en zorgen in de gemeente worden met elkaar gedeeld. De gemeenteleden worden in gebed en aandacht aanbevolen.

Censura Morum

Dit is niet van toepassing.

Rondvraag

Preses benadrukt nogmaals dat ideeën voorzien van een voorstel tijdig voor de vergadering moeten worden ingediend bij de scribe. Het voorstel kan dan meegezonden worden met de agenda zodat iedereen hierover vooraf zijn gedachten kan laten gaan en er slagvaardiger vergaderd kan worden.

Sluiting

Preses dankt ieder voor zijn inbreng, waarna br. Blok met dankgebed eindigt. Vervolgens sluit ds. Weststrate de vergadering.

C.H. Francke
notulist

Vakantiecollecte

Graag willen wij als kerkenraad uitleg geven over de achterliggende gedachte van de binnenkort te houden vakantiecollecte.

Algemeen:

De afgelopen jaren zien wij tegen het einde van het jaar een tekort ontstaan in de inkomsten van de kerk. We zijn ieder jaar verheugd om te constateren dat het tekort tegen het einde van het jaar, mede door de opbrengst van de dankdagcollecte, wordt weggewerkt.

Toch willen wij u erop wijzen dat het beter is dat de inkomsten meer verspreid over het jaar binnen komen. De kerk heeft nu eenmaal ook te maken met maandelijkse kosten.

Daarnaast kan op deze manier ook worden voorkomen dat er aan het einde van het jaar een te groot tekort ontstaat met als gevolg dat het jaar negatief moet worden afgesloten.

Doel van de collecte:

De vakantiecollecte is jaren geleden opgezet vanuit de gedachte dat er na het ontvangen van het vakantiegeld wellicht wat extra ruimte is voor uw bijdragen aan de kerk.

Het doel is ook de inkomsten vanuit de gemeente meer verspreid over het jaar binnen te laten komen.

Net zoals de jaarlijkse bid- en dankdagcollecte is de volledige opbrengst van deze collecte voor de kerk.

Concreet:

Wij willen u vragen uw giften aan de kerk meer over het gehele jaar te verspreiden.

Op deze manier wordt voorkomen dat er halverwege het jaar een groot tekort ontstaat. Ook kunt u de gemeentegids (pagina 8 en 9) nog eens raadplegen waar wordt uitgelegd wat er binnen moet komen aan financiële middelen.

En verder ter info vanuit de diaconie:

Vanwege de coronacrisis is er best wat veranderd op het gebied van collecteren. Zo wordt er nu veel meer digitaal overgemaakt naar kerk en/of diaconie. Er komen toch wat signalen binnen dat er soms wat onduidelijkheid bestaat over het hoe en wat. Daarom willen we u nog een keer informeren over het volgende:

- Bij **normale collectes** is er een verdeelsleutel van 90/10. Dit betekent dat het binnengekomen bedrag als volgt verdeeld wordt: 90% voor de kerk en 10% voor de diaconie.
- Bij **extra collectes**: als u digitaal een bedrag overmaakt **ALTIJD** vermelden dat dit voor de extra collecte is. U noteert dus bijvoorbeeld bij de omschrijving het collectedoel. Doet u dit niet, dan valt het bedrag automatisch onder de normale verdeelsleutel 90/10.





Beste gemeenteleden,

Hartelijk dank voor de vele kaarten die we bij onze beide verjaardagen van u mochten ontvangen

Ika en Kees v.d.Burght

Beste gemeente,

Wij willen iedereen bedanken voor het meeleven rond de levenloze geboorte van ons neefje Nathan! Wat was dat ineens een groot verdriet! Maar wat is het ook een enorme troost dat ook kinderen eeuwig zingen bij God!

Hartelijke groeten,

Huib, Helena, Joël en Evelin Oostdijk

Dank-herdenkdienst Jos de Koeijer

vrijdag 11 juni 2021 - aanvang dienst 14.00 uur

Bij deze nodigen wij u uit om vrijdag 11 juni 2021 de Dank-Herdenkdienst voor Jos de Koeijer zijn leven online bij te wonen.

We hopen dat Ds. A.G.M. Weststrate deze dienst mag leiden.

Door het coronabeleid konden wij helaas niet iedereen uitnodigen om de dienst bij te wonen in de Opstandingskerk CGK in Biezeling.

Via de website www.cgk-biezeling.nl kunt u de dienst live vanuit huis volgen en via www.kerkdienstgemist.nl is het mogelijk om de dienst nadien terug te kijken.

Wij willen daarnaast van de mogelijkheid gebruik maken om iedereen hartelijk te danken voor het overweldigende medeleven (kaarten, brieven, appjes) dat we mochten ontvangen het afgelopen jaar.

Familie de Koeijer
Reeweg 2a
4417 PB Vlakte



Jos de Koeijer

*13 juni 1942 - †27 maart 2020



Dorcas

Dorcas werkt aan blijvende verandering in het leven van de allerarmsten

Wij hebben liefde en hoop voor ieder die in armoede leeft, buitengesloten is of in crisis verkeert.

Wij geloven in de kracht van God, in het prachtige potentieel van ieder mens en in bloeiende gemeenschappen.

Dorcas Kapelle is een kringloopwinkel aan de Ooststraat 13 te Kapelle die volledig gerund wordt door ca. 45 enthousiaste vrijwilligers. De opbrengst gaat geheel naar dit mooie doel!

We zoeken vrijwilligers voor de kassa, de meubels en een penningmeester!

Heb je interesse?

Bel, mail, app of kom gewoon langs tijdens openingstijden.

Jantine Bouwman 06-55122319
dorcasinwinkelkapelle@dorcas.nl

Alpha Youth

Beste gemeente,

De Alpha Youth Kapelle 20/21 is na een introductie-avond, tien inspirerende avonden met sprekers, een weekend over de Heilige Geest en een afsluitende avond voor introducés (19 april) tot een einde gekomen. We kijken erg positief terug op hoe de Alpha is verlopen. Eerst was het best wel spannend hoe het via een online format zou gaan uitpakken, maar het heeft ons weer doen beseffen dat God geen grenzen kent en dus ook online werkt! Op alle avonden waren alle deelnemers aanwezig en hebben we goede gesprekken kunnen hebben over onder andere Jezus, de Bijbel, het kwaad, genezing en de kerk. Ik kan denk ik wel zeggen dat zowel de deelnemers als het team nieuwe inzichten hebben gekregen over deze verschillende onderwerpen. We hebben twee deelnemers gevraagd wat zij van de Alpha vonden en hun antwoorden waren:

"Ik vond Alpha echt een eyeopener. Ik heb zoveel geleerd en zoveel gevoeld. Ik ben enorm dankbaar dat ik deze keuze heb gemaakt."

en "Het samen groeien en nieuwe inzichten delen in het geloof is wat Alpha voor mij zo waardevol maakt. Ondanks dat iedereen vanuit thuis Alpha volgde voelde het vertrouwd en waren we toch met elkaar verbonden."

De groep was erg enthousiast en hun plan is om samen nog door te gaan met een *After Alpha* om zich verder te verdiepen in het geloof. Enkelen van het Alpha-team helpen de groep hier nog mee op weg. Het is een erg mooie en waardevolle uitkomst van deze cursus! In juni staat er een BBQ gepland om deze Alpha (hopelijk) 'offline' met de groep af te kunnen sluiten.

We zijn erg dankbaar voor iedereen die heeft bijgedragen aan deze Alpha, hetzij door te bidden, te spreken of ons op andere manieren te ondersteunen! We hopen ook volgend jaar weer een nieuwe Alpha Youth cursus te geven.

Ken of ben je iemand die geïnteresseerd is in de Alpha, zou je mee willen doen in de leiding, of heb je andere vragen? Schroom niet om een mailtje te doen naar: alphayouth.kapelle@gmail.com.

Groetjes,

Lotte Marinissen

Fietstocht Tweede Pinksterdag

Beste gemeenteleden,

Hartelijk dank voor jullie komst, inzet en giften aan IJM op Tweede Pinksterdag! Wat was het fijn/goed om elkaar zo te ontmoeten.

Met vriendelijke groet,
Laureen Goedbloed



TUA-Nieuws

TUA-master best beoordeeld in Keuzegids

Waarom zou je theologie studeren? En waarom juist aan de TUA? Daar zijn heel wat redenen voor te bedenken. De Keuzegids oordeelt over onze master op basis van de aspecten studieprogramma, toetsing, docenten, wetenschappelijke vorming, praktijkgerichtheid, studeerbaarheid, studiebegeleiding, faciliteiten, internationalisering en uitdagend onderwijs. Op 1 april 2021 verscheen de Keuzegids Masters 2021, waarin de kwaliteit van alle masters in Nederland werd beoordeeld en vergeleken. De conclusie: theologie staat in de Top 10 van meest aangeraden masters van Nederland. En de TUA-master Theologie staat bovenaan in de categorie universitaire beroepsgerichte masters Theologie en Religiewetenschappen! Op alle punten waarop de Keuzegids oordeelt, had de TUA een goede tot zeer goede score. Er was een ++ beoordeling (de hoogst mogelijke score) voor het studieprogramma, de toetsing, de docenten, de studeerbaarheid, de studiebegeleiding en het uitdagende karakter van het onderwijs. Daarnaast waren er goede beoordelingen (beoordeling met een +) van de praktijkgerichtheid van de master, de faciliteiten op de TUA en voor de internationalisering. De master scoorde gemiddeld op het onderdeel wetenschappelijke vorming. Een prachtige uitslag, die ons stil maakt! We hopen dat we met deze master ook komende jaren volop mogen 'denken om te dienen'.

16 juni symposium 'Passie voor psalmzang'

De TUA organiseert op woensdag 16 juni 2021, in samenwerking met uitgeverij De Banier, het symposium 'Passie voor psalmzang'. Het psalmboek in de Nederlandse gereformeerde traditie'. Aanleiding is het verschijnen van het boek 'Ons psalmboek' van dr. Jaco van der Knijff, docent liturgiek aan onze universiteit. Het psalmboek van 1773: wie binnen de gereformeerde gezindte opgroeit, is er van jongs af mee vertrouwd. Een zwart boekje met daarin 150 berijmde psalmen, 'Eenige Gezangen', de catechismus, de formulieren. Maar wat heb je eigenlijk in handen met dit psalmboek? Van wie zijn die berijmingen? Waar komen de melodieën vandaan? Waarom zijn er halve versjes opgenomen? Vanwaar die twaalf 'Eenige Gezangen'? En wie heeft ooit De Ziekentroost toegevoegd? Op al deze vragen geeft dr. Van der Knijff een antwoord in zijn boek.

Symposium en muzikale boekpresentatie

Tijdens het symposium op 16 juni staat de eeuwenoude traditie centraal waarin dit psalmboek z'n uiteindelijke gestalte kreeg. De sprekers belichten de diverse aspecten van deze kerkliedtraditie: het begin bij Calvijn in Genève, de manier van psalmzingen in de Gouden Eeuw in ons land, de concurrentiestrijd tussen psalmen en gezangen in de 19e eeuw, de verhouding tussen lied en preek en de huidige manier waarop de psalmen gezongen (kunnen) worden.

Na de theepauze wordt het programma afgesloten met een muzikale boekpresentatie waaraan zangers van de TUA-cantorij onder leiding van Hanna Rijken hun medewerking verlenen. Inclusief gratis boek.

Het programma vindt (onder het voorbehoud van de coronamaatregelen) plaats in de Barnabaskerk in Apeldoorn. Daar kan een beperkt aantal deelnemers toegelaten worden (op volgorde van aanmelding). Het is daarnaast mogelijk om via een betaalde livestream het programma mee te maken. Voor alle deelnemers aan het symposium (ook voor degenen die via de livestream 'deelnemen') is een exemplaar van het boek van dr. Van der Knijff bij de prijs inbegrepen. Degenen die niet fysiek in Apeldoorn zijn, krijgen het boek vooraf thuisgestuurd. Kijk op www.tua.nl voor alle informatie over het programma, de kosten en de wijze van aanmelden.

Gratis abonnement TUA Connect

Driemaal per jaar verschijnt TUA Connect, het relatiemagazine van de TUA. Hebt u al een abonnement? U kunt zich gratis aanmelden door uw adresgegevens te mailen naar connect@tua.nl Half april ontvangen CGK-leden en andere relaties van de TUA het aprilnummer van TUA Connect. In dit nummer kunt u lezen over het instellingsplan van de TUA: hoe gaat het met de daarin beschreven ambities en plannen? Verder treft u interviews aan met o.a. de nieuwe bijzonder hoogleraar 'Kerk, Recht en Samenleving' prof. mr. dr. W.A. Zondag, met oud-student ds. H.H. de Haan en met twee studenten die zich hebben ingeschreven voor onze nieuwe master 'Herbronning Gereformeerde Theologie'.



Commissie Vormingswerk van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland

Secretaris: mw. H. Wallet, Borrendamme 36 4301 VD Zierikzee. Tel: 0111-416898

E-mail: henniewallet@kpnmail.nl E-mail Vormingswerk:
vormingswerk.cgk@gmail.com

Na een veelbewogen jaar, maar wat het Vormingswerk betreft 'onbewogen' jaar omdat het hele cursusseizoen niet kon doorgaan, heeft de commissie uitgebreid gesproken over de mogelijkheid

de cursus weer fysiek te kunnen starten op de diverse locaties. Velen verlangen weer naar kerkelijke activiteiten en het lijkt er op dat rond de zomer de mensen die dat willen zijn gevaccineerd, waardoor de besmettingskans aanmerkelijk lager zal zijn.

De commissie heeft daarom besloten, met in achtneming van de RIVM regels, weer op locatie samen te komen m.i.v. oktober 2021 D.V.

Al zijn veel dingen nog onzeker, het vraagt wel om tijdig stappen te zetten en te plannen.

We weten ons ook hierin afhankelijk van de HEERE.

Het **programma 2021 -2022** biedt de volgende onderwerpen en docenten:

- 1. De Puriteinen, wat bewoog hen?**
Drs. C.Th. Boerke
- 2. Liturgie, oefenschool van kerkelijk leven-**
Ds. J. Groenleer
- 3. Christelijke visie op armoede en onrecht en wat er aan te doen.** **Prof.dr.ir. H. Jochemsen**
- 4. Jacobus, de broer van Jezus.** **Drs. R. van de Kamp**
- 5. Kronieken, profetische geschiedschrijving**
Dr. J. van der Knijff
- 6. De vroege kerk en de schepping**
Prof. M.A. van Willigen

Cursusgeld

Deelname aan de cursus in **Apeldoorn, Drachten en Sliedrecht** is in totaal voor de negen lesochtenden **€ 50** per persoon; voor **Goes** voor de zes lesochtenden **€ 40**

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor deze cursus, **bij voorkeur via het aanmeldformulier op de website.**

<https://cgk.nl/vormingswerk> of via e-mail: vormingswerk.cgk@gmail.com , dan graag naam, adres, geboortjaar en gewenste cursusplaats vermelden.

Aanmelden bij voorkeur **voor 10 september** zodat we een goede groepsindeling kunnen maken.
Hebt u geen internet, bel dan de secretaris: H. Wallet, 0111 – 416898

Verdere informatie en cursusdata vindt u op de website:

<https://cgk.nl/vormingswerk>

Mocht de cursus dit seizoen onverhoopt toch niet door kunnen gaan, dan krijgt u bericht van ons en wordt het eventueel betaalde cursusgeld teruggestort.

De commissie Vormingswerk

Mw. drs. C.Th. Boerke, Apeldoorn	voorzitter
Mw. H. Wallet, Zierikzee	secretaris
Dhr. B. Oostenbrink, Scherpenzeel	penningmeester
Prof.dr. H.J. Selderhuis, Hasselt	lid
Drs. A.J. van de Toorn, Leiden	lid

De Christelijke Gereformeerde Jeugdwerk Organisatie (CGJO) is een jeugdwerkorganisatie binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken. We streven ernaar dat er bloeiend jeugdwerk is in elke (CGK) kerk, met als doel dat jongeren Jezus leren kennen. De CGJO biedt toerusting op maat voor jeugdleiders en ouders.



Wegens het vertrek van een collega zijn wij op zoek naar een:

Jeugdwerkadviseur (M/V)

voor 16 uur per week

Wat ga je doen?

Je gaat de Christelijke Gereformeerde Kerken ondersteunen en adviseren over jeugdwerk, specifiek op het gebied van geloofsopvoeding. Daarvoor onderhoud je contacten met gemeenten en geef en ontwikkel je trainingen en begeleidingstrajecten. Daarnaast ondersteun je ze op afstand door het ontwikkelen van materiaal, dit gebeurt veel in samenwerking met diverse andere christelijke organisaties. Tenslotte werk je mee aan ons magazine BeliefID.

Dit doe je graag omdat jij hebt liefde voor God en Zijn kerk, je hart hebt voor kinderen, pubers, jongvolwassenen en je het heel belangrijk vindt dat zij God en de bijbel leren kennen. Daarnaast heb je passie om ouders en kerken toe te rusten op het gebied van geloofsopvoeding.

Wie zoeken we?

Je bent een echte teamplayer die ook zelfstandig en projectmatig kan werken. Je bent een netwerker en kijkt over kerkmuren heen. Daarnaast heb je goede communicatieve, instructieve en inspirerende vaardigheden en vind je het leuk om voor een groep te staan. Je bent een echte adviseur en procesbegeleider en als je ook nog een beetje humor hebt vinden wij dat niet erg 😊

Wat vragen wij?

- ↳ Relevante afgeronde HBO/WO-studie, bij voorkeur Pedagogiek.
- ↳ Je hebt affiniteit met geloofsopvoeding, ervaring is een pré.
- ↳ Je hebt affiniteit met de Christelijke Gereformeerde Kerken en je bent meelevend lid van een gereformeerde geloofsgemeenschap.
- ↳ Je hebt een flexibele werkhouding. Je bent in de avonden beschikbaar voor het geven van een training.
- ↳ Je bent bereid te reizen door het land en in bezit van rijbewijs B en een auto.
- ↳ Je bent bereid om op kantoor in Apeldoorn te werken, maar kunt ook thuis werken als de omstandigheden daarom vragen.

Wat bieden wij?

- ↳ Verantwoordelijke en zelfstandige baan bij een mooie organisatie met hart voor kinderen, ouders en jongeren.
- ↳ Een team van leuke collega's
- ↳ Een netwerk aan contacten met vrijwilligers en professionals binnen en buiten ons kerkverband
- ↳ Salariëring en secundaire arbeidsvoorwaarden volgens de CAO Protestantse Kerken in Nederland.

Reageren?

Stuur je motivatie en CV graag uiterlijk 15 mei 2021 per e-mail naar A.C van Engelenburg (Arco), penningmeester van het bestuur van de CGJO (cgjo@v-engelenburg.nl) De kennismakingsgesprekken vinden 's avonds plaats in de week van 31 mei 2021. De 2e ronde is in de week van 14 juni 2021.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Arco van Engelenburg, (penningmeester) T: 06 131 08 823 of Jenne Minnema (jeugdwerkadviseur) T: 06 412 53 652

Wijzigingen gemeentegids

Blz. 12, 44, 45, 46

Bij ouderlingen verwijderen:

G.A.J. de Hond en W.J.C. Hoogesteger

Toevoegen:

W. de Koster, Nieuwe Kerkstraat 4 Kapelle 06-54318808
'21-'25 wijk 4

A.J. Walhout, Dijkwelseweg 11 Kapelle 0113-343456
'21-'25 wijk 6

Bij diakenen verwijderen:

J. de Kok

Toevoegen:

D.J. Hage Pronkenburg 3 Kapelle 06-46748044
'21-'25 wijk 2

Blz. 13

H.A. Hage-Dek verwijderen uit de Commissie van Beheer

Blz. 28 en 46

Uitgeschreven gastlid Francien Burgers. Zij is verhuisd naar Sjaloom
Zorg, De Stove kamer 2, Stoofhoek 2, 3245 XR Sommelsdijk

Blz. 30, 35 en 46

Wouter Le Comte en Arienke van Dijke zijn getrouwd
Ze gaan wonen Prinses Beatrixweg 36, 4424 AD Wemeldinge

Blz. 32

Saar de Hond is gedoopt

Blz. 33

Als gastleden binnengekomen 2 pleegkinderen van Koen en Hanna Jansen:

D.B.M.A. (Daren) Hansen, geb. 21-09-2012 en

J.D.M.A. (Jason) Hansen, geb. 05-09-2013

Blz. 37 en

De fam. W. Nieuwdorp-Harpe is verhuisd naar:

C.D.Vereckeplein 26, 4421 CA Kapelle, wijk 2

Blz. 38

Janine van der Ploeg is getrouwd met Johannes Prins.

Ze wonen tijdelijk Buurtdwarsweg 7, 6744 PS Ederveen.

Vanaf sept. 2021 is het adres Korte Achterweg 6, 4458 BG 's-Heer Arendskerke

Blz. 39

Thijs Schouten is gedoopt

Blz. 40 en 44

Zr. Ina Slabbekoorn is overleden

Blz. 42 en 44

Zr. C. Vlot-van Gent is overleden

Geeft u alle mogelijke wijzigingen (commissies, contactpersonen, adresgegevens, etc.) steeds zo spoedig en zo compleet mogelijk door aan het kerkelijk bureau? (kerkelijkbureau@cqk-biezeling.nl)

Adres Kerk:	Biezelingseweg 6, 4421 KN Biezellinge, tel. 0113-342364
Predikant:	Ds. A.G.M. Weststrate, Biezelingseweg 4, 4421 KN Biezellinge, tel. 0113-795151 e-mail agm.weststrate@online.nl
Scriba:	G. Zwemer, De Veilingmeester 3, 4421 GX Kapelle, tel. 0113-381307 e-mail: scriba@cgk-biezellinge.nl
Jeugdouderling:	S. Hartog, Dijkwelsestraat 39, 4421 EA Kapelle, Tel. 06-48687185, email: stefankerkenraad@gmail.com
Postrek. Kerk:	NL88INGB0000530966 t.n.v. CGK Biezellinge
Bankrek. Kerk:	NL90RABO0331511649 t.n.v. CGK Biezellinge
Bankrek. Diaconie:	NL14RABO0331555697 t.n.v. CGK Biezellinge
Kosters:	E. Hoogesteger, Gildenstraat 1, 4421 KT Biezellinge, tel. 0113-343706 of 06-22191847 Fam. D. van Hekke-Kleppe, Boomweidelaan 71, 4423 AN Schore, tel. 0113-342160 A.M. Dekker-Treurniet, Bruëlisstraat 27 4421 CL Kapelle, tel. 0113-785049 Fam. M.J. van Gilst-Bruijns, Boterbloem 9 4421 MJ Kapelle tel. 06-51626212/ 06-13249527 e-mail: koster@cgk-biezellinge.nl
Autodiensten:	J.C. Francke, Vroonlandseweg 53d, 4421 BW Kapelle hfrancke@kpnmail.nl
Geluid en cd opname:	W.J.C. Hoogesteger, Boterbloem 31, 4421 MJ Kapelle wjchoogesteger@zeelandnet.nl
Zondagcrèche:	H. Schouten-Maljaars, Stooftboogerd 39 4421 DG Kapelle, tel. 06-55933255 e-mail: hildemaljaars@hotmail.com J.J.Y. van der Maas-Velema, Jagtlust 2, 4421 BK Kapelle, tel. 0113-785251 e-mail: jolandavdmv@hotmail.com
Redactie "Op 't Kerkepad":	G.P.M. Jansen-Oostdijk, Boerhaavestraat 25, 4416 EH Kruiningen, tel. 0113-383250 J. Kurvink, Burg. Vogelaarstraat 11, 4435 AR Baarland, tel. 0113-343515 E. Vogelaar, Van der Biltlaan 19, 4421 BB Kapelle, tel. 0113-852204 A. Vleugel-Kurvink, Jip en Janneke 9, 4421 TG Kapelle, tel. 06-26287395 e-mail: kerkepad@cgk-biezellinge.nl
Abonnement:	(Gast)Leden gratis. Overigen € 17,50 per jaar.
Verjaardagsfonds:	NL14RABO0331555697 t.n.v. CGK Biezellinge o.v.v. Redt een Kind Kapelle
Stichting Alle Kinderen naar school	NL82RABO0315364300 Kapelle
Kerkelijk bureau:	A.G. Hovestadt-Visser, Steeweg 40, 4401 AR Yerseke, tel. 0113-572209 e-mail: kerkelijkbureau@cgk-biezellinge.nl